

Schooljaar 2017 -2018
Finneblomke
nr. 1 15-09-2017



Belangrijke data:

- 18-09 Schoolreis 5&6
- 18-09 Gouden Weken gesprekken
- 19-09 Schoolreis 5&6
- 20-09 Gouden Weken gesprekken
- 22-09 Pleinfeest
- 26-09 Schoolreis groep 3&4
- 26-09 MR-vergadering
- 27-09 Kinderpostzegels
- 28-09 Schoolreis 1&2

Aanwezigheid directie

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
18 – 22 sept.	Schoolreis 5&6	Schoolreis 5&6	✓	Groep 7&8	✓
25 – 29 sept.	✓	directeurenberaad	ochtend	middag	

Een nieuw schooljaar

De eerste twee weken van het schooljaar 2017-2018 zitten er op. Het team heeft er zin in om er met de kinderen weer een fantastisch schooljaar van te maken. U heeft vast via uw kinderen al vernomen dat we weer gestart zijn met de Gouden Weken. Bij de Gouden weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De uitnodiging voor het eerste gesprek heeft u inmiddels MijnSchool ontvangen. Wij wensen u als ouder/verzorger een goed schooljaar toe!

Nieuwe gezichten op de Finneblom

Juf Janneke is ons team komen versterken. Hieronder stelt zij zich aan u voor :
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Janneke Huitema en ik ben 25 jaar oud. Samen met mijn ouders en mijn zusje ben ik opgegroeid in Drachten. Ik woon inmiddels alweer zes jaar samen met mijn vriend in Drachten. Twee keer per week ben ik in de sportschool te vinden voor een groepsles Steps, ook ben ik dol op fitness. In mijn vrije tijd lees ik graag en doe ik leuke dingen met vrienden en/of familie.

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Groningen. Ik heb daarna een halfjaar parttime ingevallen op SBO It Heechhof, maar ik kreeg de kans om volledig aan het werk te gaan op OBS de Barte. Hier heb ik twee jaar lesgegeven aan een NT2 groep. Dit is een groep leerlingen die gevlucht zijn uit eigen land en de Nederlandse taal nog moeten leren. Vanaf dit schooljaar ga ik bij ODS de Finneblom aan de slag. Ik geef de hele week les aan groep 5&6. Ik heb er heel veel zin in en vind het erg leuk om jullie kinderen te leren kennen.

Wat ik zo leuk vind aan kinderen is dat elke dag anders is. Ik kan erg om ze lachen en vind het heerlijk om samen met de kinderen activiteiten te doen waaraan zij plezier beleven en waarbij ze tegelijkertijd nieuwe vaardigheden leren die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de klas.

Ik kijk er naar uit om er met uw kind(eren) een gezellige leerzame tijd van te maken!



Het komende jaar bieden wij plaats aan twee stagiaires: Hiddo en Malou. Hiddo stelt zich middels onderstaand stukje voor. In het volgende Finneblomke verschijnt er een stukje over Malou.

Een aantal scherp oplettende kinderen hebben mij al opgemerkt in de school en op het schoolplein! Ik ben namelijk gestart met mijn stage in groep 1-2 bij juf Janien! (op de maandag) Mijn naam is Hiddo Huitema, 34 jaar oud, en ben begin dit jaar gestart aan de verkorte P.A.B.O in Leeuwroep om docent te worden zat er bij mij al vroeg in, en in het begin heb ik daar gehoor aangegeven door gymlessen te gaan verzorgen op verenigingsniveau. Dit wakkerde mijn interesse in het lesgeven aan kinderen steeds meer aan, en ik besloot om de A.L.O te gaan doen om docent bewegingsonderwijs te worden. Helaas besloot het lot voor mij anders en door een ongeluk kon ik de opleiding niet voortzetten op de manier die ik eigenlijk wilde. Ik heb mij toen gespecialiseerd als Bewegingsleerstijladviseur, echter de roep bleef, ik wilde voor de klas! Vandaar dat ik nu in op de Finneblom te vinden ben! De eerste stagedagen zijn goed bevallen en ik beschouw de school als een prettige leeromgeving voor zowel mijzelf als de leerlingen op school! Ik loop 1 dag stage per week, meestal zal dat de maandag zijn, maar ook wil ik graag een keer gaan kijken (en vooral ook meedoen) op de andere dagen van de week! Ik heb er veel zin in en hoop veel te mogen leren van de kinderen en de docenten op hier in Boornbergum! Mocht er iemand vragen hebben over of voor mij, schroom dan niet en spreek mij aan! Tot ziens op school!



Pleinfeest op 22 september

Zoals u weet organiseren we op 22 september een Western-pleinfeest op de Finneblom! We willen hier natuurlijk een gezellige tijd van maken. Zo'n feest is niet mogelijk zonder de hulp van ouders! Schrijf u zich dus allemaal in om te komen helpen op die vrijdagmiddag, tussen 17:00 -19:00 uur. De lijst om in te schrijven hangt in de gang bij de ingang van de groepen 1 tot en met 4. Het is ook mogelijk om een uur te helpen bij een spel en een uur vrij rond te lopen en te kijken bij alle activiteiten.

Een onderdeel van het Pleinfeest is de boekenmarkt. Mocht u boeken thuis hebben die u niet meer leest, dan krijgen wij ze graag. U kunt de boeken tussen 18 t/m 21 september inleveren in het speellokaal. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd juf Janien of juf Berber even aanschieten.

Een vriendelijk, doch dringend verzoek!

Voor de veiligheid van uw kind(eren) verzoeken wij u om tijdens het brengen en halen van de kinderen geen gebruik te maken van de straat aan de kant van de toegang van het plein. Daarnaast vragen wij u om de auto ook niet in dat stuk van 't Hernstje te parkeren om uw kind te laten uit te stappen of om uw kind naar binnen te brengen. Laten we er samen voor zorgen dat het voor alle kinderen veilig én overzichtelijk is.

NaSchoolse Activiteiten Boornbergum

Het Sportbedrijf verzorgt dit schooljaar weer activiteiten voor alle basisschoolkinderen in Boornbergum. De organisatie is dit jaar iets anders. Het verzamelen is de ene keer bij By de Boarne en de andere week bij de Finneblom. Om 14:30 uur zijn de kinderen uit de groepen 3,4 en 5 aan de beurt. Om 15:15 uur de kinderen uit de groepen 5, 6 en 7. De eerste activiteit vindt plaats op donderdag 28 september. In de bijlage vindt u de informatie nogmaals. De informatie hangt binnenkort ook op de prikborden in de gangen. We wensen de kinderen veel sportplezier!

Ps.: Binnenkort ontvangt u de opgavebrief voor de Schoolporten.

Spaart u weer mee?

Bij de benzinstations van Total loopt dit jaar de actie Kids Boekenplank. Ze geven bij elke 10 liter een sticker; bij 50 liter heeft u een prachtig kinderboek. Mocht u de boeken al in huis hebben of heeft u stickers na het sparen van de zes boeken voor uw eigen kind(eren) over, wilt u ze dan afgeven of meegeven aan uw kind? Wij sparen de stickers op, zodat school ook deze boeken kan halen. Er zit in ieder geval een Total aan de Eems (de Drait) in Drachten. We nemen de stickers heel graag in ontvangst. Alvast bedankt!

